

Nieuwsbrief PKDH Zuidwest - Abdijkerk

3e jaargang, nr. 21 Donderdag 21 mei 2026

Uit de gemeente

Een gedicht van Sytze de Vries voor Pinksteren:

*Kom, Schepper, Geest,
neem op uw vleugels
wie diep vallen,
oververmoeid en troosteloos*

*Kom, Schepper, Geest,
en verwarm
wie zijn verkild,
liefdeloos én onbemind.*

*Kom, Schepper, Geest,
en zucht met ons
om heel de aarde:
dat graf van begeerte
en macht.*



*Kom, Schepper, Geest,
neem ons allen mee
op de vleugels van uw erbarmen.*

Uitgelicht

Lied 673:

Heilige liefdeskracht

In lied 673 ontmoeten we drie dichters uit drie verschillende eeuwen.

Bianco da Siena (1350 – 1434) was een rondreizende Italiaanse lekebroeder die bekend werd vanwege zijn religieuze gedichten met een mystieke inslag. In het 19^e eeuwse Engeland bestond grote belangstelling voor deze poëzie en zo kwam een van Bianco's teksten in een vertaling van Richard Littledale als kerklied terecht in de *English Hymnal* (1906). Deze tekst is vervolgens door Andries Goovaart in het Nederlands vertaald.

Het is een hartstochtelijk gebed om bezieling door de Geest, die respectievelijk heilige liefdeskracht, oplaaiend vuur, liefde voor al wat leeft en tenslotte in het laatste couplet Geest van God wordt genoemd.

Elke strofe bestaat uit zes regels: twee korte regels gevolgd door een lange.

De Engelse componist Ralph Vaughan Williams schreef er een [melodie](#) bij die de innige en intense sfeer van de tekst heel goed treft.

Maaltijd Met Motto

Op de laatste dag van mei, zondag de 31^e, eten we samen bij Maaltijd Met Motto. Het motto is dit keer 'rituelen rond eten'. Denk bijvoorbeeld aan kalkoen met Kerst of cake bij een uitvaart. U bent van harte welkom om mee te eten en van gedachten te wisselen over het motto. We beginnen om 18.00 uur en ronden rond 20.00 uur af. Richtprijs voor de maaltijd (twee gangen en koffie/thee) is € 5,00, maar meer of minder mag ook. Aanmelden kan bij Rianne van Deursen, Erna van Wijngaarden of Jantine Wignand, via maaltijd@abdiijkerk.nl of via 06-29474116 (graag uiterlijk 28 mei). Voor het hoofdgerecht zoeken we nog koks. Wilt u (een deel van) de maaltijd verzorgen? We horen het graag via de genoemde contactgegevens.

Snuffelmarkt

Op zaterdag 6 juni vindt in de Abdijkerk een snuffelmarkt plaats, met onder meer boeken (o.a. kiloverkoop), puzzels, lp's en cd's, huishoudelijke artikelen, crea-artikelen, kleding, sieraden en curiosa. U bent van harte welkom om tussen 10.00 en 16.00 uur langs te komen en een kijkje te nemen. Daarnaast is er de hele dag koffie, thee en limonade en rond het middaguur wat te eten, dus voor de gezelligheid langskomen is ook mogelijk.

Wilt u nog spullen inleveren voor deze markt? Dat kan op zaterdag 30 mei tussen 10.00 en 13.00 uur in de Abdijkerk.

Herinnering: Kindernevendienst

De kindernevendienst zoekt nieuwe leiding. Je hoeft niets voor te bereiden, alles ligt al klaar: in de kindernevendienstkast staan mappen met een Bijbelverhaal en een daarbij behorende verwerking, kleurplaat of knutsel. Voor informatie kunt u terecht bij Jantine Wignand of Janny Brauns, via jeugd@denhaag-zuidwest.nl of 06-29474116.

Lief en leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Thea Wignand, ook als u zelf iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen. T 070-3972495, E ledenadministratie@abdijkerk.nl.

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

- De bloemen van deze zondag gaan naar de fam. Brinksma, die 60 jaar getrouwd zijn.
- Rita Buiten is na een val voor revalidatie opgenomen in Sammersbrug – afdeling Anemoon, kamer 7b.
- Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 55 jarig huwelijk. *Bep en Barend Bos*

Activiteiten deze week

Informatie en opgave:

activiteiten@abdijkerk.nl

(locatie: Abdijkerk, tenzij anders vermeld)

Inloopochtend

Donderdag 21/5, 10.00 uur

Gespreksgroep Jong!

Vrijdag 22/5, 19.30 uur

The Sun teens

Zaterdag 23/5, 19.30 uur

Pinksterdienst – ds. A.W. Kuipers

Zondag 24/5, 10.00 uur

Jongerengespreksgroep Schuif aan

Dinsdag 26/5, 19.30 uur

Inloopochtend

Donderdag 28/5, 10.00 uur

Lunchbijeenkomst voor ouderen

Donderdag 28/5, 12.30 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar

zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: abdijkerk.nl.

Waarom moeten de deuren van de kerkzaal altijd open staan?

Wie doordeweeks in de kerk komt, weet dat de koster erop let dat de deuren naar de kerkzaal open blijven. Dat is nodig omdat de lucht in de kerk vaak te vochtig is, waardoor er schimmel kan ontstaan. Vooral het orgel heeft daar last van. Al jaren zoeken we naar een goede oplossing, om te voorkomen dat er opnieuw een dure restauratie nodig is doordat de schimmel het hout aantast.

Het probleem is ontstaan nadat er dubbele beglazing is geplaatst en kieren in het dak zijn dichtgekit. Daardoor ventileert de ruimte te weinig en kan het vocht dat vooral tijdens de diensten ontstaat niet goed weg, met als gevolg een te hoge luchtvochtigheid. Meer ventilatie is de oplossing, vandaar de open deuren. Maar helaas is het openzetten van de deuren niet voldoende. We kijken daarom naar andere oplossingen, zoals het plaatsen van twee kleine kiepramen in de achterste kerkramen, zodat de lucht beter kan circuleren. Een andere mogelijkheid is een installatie die de lucht ontvochtigt. We houden u de komende maanden op de hoogte van de voortgang.

Overigens: in bijzondere gevallen blijven de deuren juist dicht, namelijk als het buiten erg droog is. Dan willen we het vocht juist binnen houden. Te droge lucht is namelijk ook schadelijk: het hout kan krimpen en scheuren, wat het orgel ook kan beschadigen. U merkt: het is een ingewikkeld probleem!