

# Nieuwsbrief PKDH Zuidwest - Abdijkerk

3e jaargang, nr. 18 Donderdag 30 april 2026

## Uit de gemeente



Komende zondag is de tweede collecte bestemd voor de wijkgemeente. Kerkrentmeester Louise Moerbeek vertelt erbij:

*'De Abdijkerk is het oudste gebouw in Den Haag en oude gebouwen brengen hoge kosten met zich mee. Regelmatig wordt de houten constructie gecheckt op zwammen, wormpjes en andere zaken die het houtwerk kunnen aantasten. Ook wordt de algemene staat frequent gecontroleerd; loodslabben op de dakovergangen hebben dan bijvoorbeeld aandacht nodig. En vorige week is vastgesteld dat*

*een deel van de dakpannen boven de gemeentenzaal vervangen moet worden. Het onderhoud van het gebouw moet ook bekostigd worden en daar hebben we uw bijdrage voor nodig. Hartelijk dank voor uw gift.'*

## Uitgelicht

**Lied 648:** *Zing halleluja, hemel en aarde, zing*

Hoe ontstaat een lied? Een dichter schrijft een tekst en vervolgens vindt een componist er de passende noten bij. Maar bij dit lied is het andersom gegaan.

Componist **Willem Vogel** (1920-2010) belde eens dichter **André**

**Troost** op met de mededeling dat hij nog een aardige melodie van hemzelf op zolder had gevonden en of Troost er misschien iets bij kon schrijven? Zo is dit lied ontstaan. Het is een loflied geworden voor de paastijd, de weken van Pasen tot Pinksteren. Het is ook een lied naar Pinksteren toe: het Wekenfeest is in de joodse traditie een oogstfeest. Het oogstmotief is duidelijk zichtbaar in de strofen 2 en 3.

De melodie is niet moeilijk. Majestueus zet deze in en golft in vier regels van de laagste noot naar de hoogste noot in de derde regel en weer terug. Deze is [hier](#) te beluisteren.

## Klokken luiden voor kinderen

Kerken in heel Nederland werden opgeroepen om op woensdag 29 april om precies 16.20 uur vijf minuten lang hun klokken te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze landelijke actie vragen initiatiefnemers aandacht voor de positie van kinderen die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun toekomst. De symboliek van het tijdstip is bewust gekozen: 16.20 uur verwijst naar de 420 gewortelde kinderen voor wie aandacht wordt gevraagd. Ook de Abdijkerk heeft de klokken afgelopen woensdag geluid.

## Lezing over Etty Hillesum

U bent van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Shalomkerk op maandag 4 mei van 15.00 tot 17.00 uur, waarin we stilstaan bij het leven en de nalatenschap van Etty Hillesum. Deze middag biedt ruimte om haar levensverhaal en gedachten samen te overdenken, juist op een dag van herdenken. Van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Aanmelden bij Sandra den Hollander via [e-mail](#) of 06-41836659.

## Busreis diaconie

Deze zondag worden de brieven voor de busreis in juni uitgedeeld. De reis gaat naar de zandverhalen in Elburg. Wilt u mee, dan moet behalve de betaling ook de aanmeldingsbrief ingeleverd worden. Deze kan in de daarvoor bestemde bus in de kerk gedaan worden. Ook kunt u zich via de brief op de website aanmelden.

## Samenklank

Het omslagartikel, predikantenartikel en interview uit het mei/juninumnummer van Samenklank zijn online te lezen ([klik hier](#)).

## Intrededienst ds. Jacques Steenkamp

Op zondag 10 mei is de intrededienst van ds. Jacques Steenkamp, om 15.00 uur. 's Ochtends is er dan geen dienst.

## Lief en leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Thea Wignand, ook als u zelf iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen. T 070-3972495, E ledenadministratie@abdijkerk.nl.

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter Spaans T 06-19566960. Of mail naar [pastoraat@abdijkerk.nl](mailto:pastoraat@abdijkerk.nl).

- De bloemen van deze zondag gaan naar de familie v/d Toorn, die afgelopen week 50 jaar getrouwd was.
- Leen de Oude is ziek en moet voorlopig rustig aan doen.
- Ik ben weer thuis. Nogmaals dank voor alle goede wensen. *Peter van Leeuwen*

## Activiteiten deze week

Informatie en opgave:  
[activiteiten@abdijkerk.nl](mailto:activiteiten@abdijkerk.nl)  
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders vermeld)

### Inloopochtend

Donderdag 30/4, 10.00 uur

### Zondagsdienst – W. Huizing

Zondag 3/5, 10.00 uur

### Kliederkerk – 'Vrijheid!'

Zondag 3/5, 15.30 uur

### Inloopochtend

Donderdag 7/5, 10.00 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar

[zondagsbrief@abdijkerk.nl](mailto:zondagsbrief@abdijkerk.nl).

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: [abdijkerk.nl](http://abdijkerk.nl).

## Weeksluiting WoonZorgPark

Het WoonZorgPark zoekt vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Het gaat om het halen en brengen van bewoners, schenken van koffie en thee en een betrokken aanwezigheid tijdens de dienst; eens per zes weken. Aanmelden of meer informatie via Sandra Kluijt (e-mail of 06-57518883).

### Herinnering: 'En toch: geloof, hoop en liefde'

Heeft u ideeën voor activiteiten bij het jaarthema 'En toch: geloof, hoop en liefde' voor volgend seizoen? Dien ze dan voor 15 juni in [via de mail](mailto:via).

### Herinnering: Zangmiddag

Op zaterdagmiddag 2 mei is er van 14.30 tot 15.30 uur een zangmiddag in de Bosbeskapel.

### Herinnering: Herdenking

Na afloop van de kerkdienst komende zondag zullen bloemen worden gelegd op de graven op het Abdijkerkhof van mensen die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. Iedereen is van harte welkom om bij dit korte moment aan te sluiten.

### Herinnering: Kliederkerk – 'Vrijheid!'

LichtDelen houdt op zondag 3 mei weer een Kliederkerk. Het thema is 'Vrijheid!' en we lezen het verhaal van de uittocht uit Egypte. Kliederkerk is van 15.30 tot ongeveer 18.00 uur in de Abdijkerk. Toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanmelden kan via 06-25326950 of [info@lichtdelen.nl](mailto:info@lichtdelen.nl).